

Arles



Arles (gelegen aan de oever van de Rhône) was de tweede hoofdstad na Rome van het eerste Romeinse Rijk. Toen het christendom zich introduceerde werd Arles een belangrijk religieus centrum. Na de val van het Romeinse Rijk en tal van invallen door de Barbaren werd de stad onbelangrijk.

Arles is ook bekend als woonplaats van Vincent van Gogh. Hieronder het café jaune (toen café terrasse en nu café Van Gogh op de "Place du Forum")...zoals Van Gogh het 's nachts schilderde en ernaast zoals het vandaag bestaat...

Bezienswaardigheden:

- het amfitheater, de arena van Arles, gebouwd rond het jaar 90 na Chr.
- de laat-Romeinse thermen van Constantijn
- de beroemde dodenallee Les Alyscamps
- De abdij van Montmajour (buiten de stad)



Kerk Sainte-Trophime

Deze mag je beschouwen als één van de mooiste kerken uit de Provence.

Arles is een gezellige stad met vele terrasjes en winkeltjes

Markt op woensdag en zaterdag

