

# Avignon

Avignon is een grandiose verschijning gelegen in de provence ; op de samenvloeiing van de Durance en de Rhone.Zijn historische grootheid heeft de stad voornamelijk te danken aan het verblijf van de pausen gedurende de gehele XIVe eeuw , door afscheuring van Rome. Zeven pausen volgden mekaar op in de fiere stede.alvorens terug te keren naar Rome.De pauselijke stad bewaart een verrassende getuigenis van een bijzonder glorieus periode.

Een bezoek aan het "palais des papes" is een must. Het paleis is bijzonder goed bewaard en geeft een zeer realistisch beeld van de levenswijze van de pausen : de privé-vertrekken , de ontvangstruimten , de gangen van de dienstboden midden in de dikke muren ... Per nederlandsstalige koptelefoon krijg je uitleg per kamer.

Vandaag is Avignon wereldbekend door zijn historisch en artistiek "festival de theatre" (dans , theater en muziek in al zijn vormen) gedurende de maand juli.(meestal tussen 5 juli en 5 augustus) Artiesten van over de ganse wereld treden op in de theaters op de pleinen en in de straten.

.Te bezoeken bezienswaardigheden : le Pont d' Avignon (Saint-Bénézet) ,het " Palais des Papes" , zijn historische oude gebouwen , zijn pleintjes en terrassen, er zijn talrijke musea

Flaneer in de straten van Avignon ; de oude steeg-straatjes , de binnenpleintjes , de pleintjes en de gerestaureerde gevels zullen je charmeren. Eén van de mooiste straten is de " Rue Joseph Vernet"... Mis het "Quartier des Antiquairs " niet , "La Place d'Horloge" en de "Rocher des Doms".

