

La chartreuse de Valbonne

Gesticht in 1203 door Guilhem de Vénéjan , bisschop van Uzes - nu een historisch geklasseerd monument - bekoort "La chartreuse" door de "splendeur" van zijn geverniste pannendaken , de sereniteit van het klooster , de zuiverheid van de architectuur.

Vanaf 1926 kreeg de abdij een nieuwe bestemming in de " Vereniging voor hulp aan de slachtoffers van tropische ziekten " , en meer specifiek voor de lepraslachtoffers.

Trouw aan zijn opdracht om mensen te helpen die in nood zijn wordt in 1975 het centrum omgevormd om mensen te helpen om zich opnieuw aan te passen aan de huidige maatschappij , (oa drugverslaafden) met therapeutische ondersteuning , hulp door arbeid , verlenen van onderdak ... enz

Een toeristische dimensie krijgt de abdij door de activiteiten van de wijnbouw.De "chartreuse" past zich vandaag aan aan de noden van de ontvangen personen... het bezoek aan het monument , de ontdekking van het bos , de wijnbouw , de promotie van de Côte du Rhône...

