

La Roque sur Cèze



Dit dorpje uit de Gard tegen de helling genesteld is geregistreerd als “beschermde site”

De legende vertelt dat de dochter van Annibal hier verdronken zou zijn terwijl ze trachtte de rivier de Cèze over te steken. Haar olifant zou zijn meegesleept door de furieuze wateren.

Het dorp is ontstaan door een Romeinse legernederzetting . In de middeleeuwen (XIe eeuw) werd het een versterkte nederzetting om zich te verdedigen tegen alle mogelijke invallers, rond een versterkt kasteel.

Aan zijn voeten loopt de rustige en kalme rivier de Cèze onder een Middeleeuwse brug (XIIIe eeuw) met 12 bogen om vervolgens enkele honderden meters verder te veranderen in bruisende watervallen die zich in kolkende kalkstenen diepten storten en indrukwekkende bassets gaan vormen in het grillig landschap.

Hier is zwemmen ten strengste verboden.



Niet ongevaarlijk !!!!

Kinderen bij de hand houden.